



Leestips

22-04-2009 Leestip: *Manhatan*

Peye wordt door zijn alleenstaande moeder verwaarloosd. Op een dag hoort hij wie zijn vader is: Willem Kieft, de gouverneur van de Nederlandse kolonie Nieuw-Amsterdam. Peye besluit dan aan te monstern op een schip om zijn vader in de nieuwe wereld op te zoeken.



Het verhaal start in oktober 1642. Een moeilijke tijd om zo'n grote reis te maken. Het loopt dan ook heel anders: het schip vergaat en Peye spoelt aan op een eiland voor de Amerikaanse kust. Daar wordt hij verzorgd door een indiaans meisje, Waupatukway, die op de vlucht is voor haar stamgenoten. Later voegt Manuel zich bij hen. Hij is een ontsnapte slaaf.

Van alledrie wordt de levensgeschiedenis stukje bij beetje onthuld in dit spannende verhaal, waarin Peye de waarheid over zijn afkomst met veel pijn en moeite leert kennen. De auteur verwerkt historische gebeurtenissen in zijn verhaal, waardoor dit fijne leesavontuur je ook écht iets te bieden heeft.

Manhatan (Querido) is geschreven door [Rob Ruggenberg](#). Hij schrijft historische jeugdverhalen. In 2006 debuteerde hij met het boek *Het verraad van Waterdunen*, een historische jeugdroman die speelt aan het einde van de zestiende eeuw. Het boek kreeg een Vlag en Wimpel van de Griffeljury en het werd genomineerd voor de Thea Beckman Prijs voor de beste historische jeugdroman van het jaar. Daarna volgde *Slavenhaler*, over een weesjongen die in Afrika op zoek gaat naar zijn halfzusje.

