

Manhatan (11+)



Manhatan

tekst: Rob Ruggenberg

uitg.: Querido, 2008

ISBN 978-90-451-0764-6

304 pagina's

thema's: indianen, slaven, Amerikaanse

geschiedenis, Manhattan

EUR 14,95

www.manhatan.nl

Over het nieuwe historische jeugdboek 'Manhatan' (met één T) van Rob Ruggenberg is de afgelopen weken veel te doen geweest. Zelfs op radio en tv werd stilgestaan bij het verschijnen ervan. Aanleiding was de overhandiging,

op 4 april, van het eerste exemplaar aan Waupatukway, een jonge indiaanse stamvrouw in het Golden Hill reservaat in Connecticut. De heldin in 'Manhatan' is naar haar vernoemd.

Manhatan speelt in het Amerika van 1643. Als Peye hoort dat zijn vader, die hij nooit heeft gekend, gouverneur is van Nieuw-Amsterdam, de Nederlandse nederzetting in Amerika, vaart hij als scheepsjongen naar Amerika. Daar (eindelijk) aangekomen sluit hij vriendschap met het indiaanse meisje Waupatukway en de jonge slaaf Manuel. Samen proberen ze te overleven als de Nederlanders op het eiland Manhatan een wrede oorlog beginnen tegen de indianen.

Rob Ruggenberg heeft met Manhatan een klassiek staaltje geschiedenis afgeleverd. Echte geschiedenis, want Manhatan is op ware feiten gebaseerd. Ruggenberg reisde daarvoor naar Amerika, bezocht indianenreservaten, sprak met indianendeskundigen en bestudeerde eindeloos veel boeken en documenten uit de periode waarin de Nederlanders voet aan wal zetten in Amerika. Dat uit zoveel gedegen onderzoek zó'n meeslepende jeugdroman is ontstaan, zegt alles over het veelzijdige schrijftalent van Ruggenberg.

En waarom wordt Manhatan met één T gespeld? Volgens Ruggenberg is het een indiaans woord, maar weet niemand wat het precies betekent. Wat men wel weet is dat Manhatan oorspronkelijk met één T werd geschreven. Pas in de 20e eeuw werd de oude naam vervangen het huidige 'Manhattan' met twee T's.

Jacqueline Eckhardt
p/a redactie@ouders.nl